



MISS BELGIË
LAURENCE LANGEN
 BIJT VAN ZICH AF

“Ik, een feministe? Nee, bedankt!”

Dat de band tussen feministen en missen nooit optimaal was, is wel duidelijk. Feministen streden jarenlang tegen de portrettering van vrouwen als lustobjecten en verweten missverkiezingen één grote veewedstrijd te zijn. De feministische actiegroep de Dolle Mina's saboteerde in 1971 zelfs de Miss België-show door er een feministe in te laten infiltreren en zo de hele verkiezingsshow op stelten te zetten. Maar dat was bijna een halve eeuw terug. Hoe zit het nu met de onderlinge verstandhouding tussen beiden? Uit gesprek met de Limburgse schone Laurence Langen (20), studente Rechten aan de VUB te Brussel en Miss België 2014, blijkt die niet echt te zijn veranderd. “Ik, een feministe? Nee, bedankt!”

TEKST: AN DE SMET/ FOTO'S: LAURANCE LANGEN

Laurence Langen heeft geen enkel probleem om deel te nemen aan een schoonheidswedstrijd en zich te laten keuren op haar looks. “Ik droomde er altijd al van de mooiste te zijn”.

Volgens Langen leggen feministen te veel nadruk op hoe slecht het is een vrouw te beoordelen op haar uiterlijk en zien zij over het hoofd hoe graag vrouwen net geprezen worden voor hun schoonheid. “Niet iedere vrouw wil carrière maken, maar sommigen willen ook gewoon genieten van het vrouw zijn en hun vrouwelijkheid in de spotlight plaatsen. **Waarom willen zo veel jonge**

“Niet alle vrouwen willen carrière maken, sommigen houden ook gewoon erg van hun vrouwelijkheid.”

vrouwen zo graag dat felbegeerde Miss België- kroontje?

LAURENCE LANGEN: “Het was voor mij altijd al een kinderdroom om het Miss België- kroontje ooit zelf

te mogen dragen. Ik hield ervan me als kind in een prinsesje te verkleeden, met mijn Barbies te spelen en droomde ervan dat ik ooit de mooiste van het land zou worden. Dat ik het uiteindelijk ook echt geworden ben, is toch iets dat ik nooit echt verwacht had, aangezien ik vroeger nogal een nerd was (lacht). Ik droeg een bril en was een brave meid, maar stiekem droomde ik ook van de glitter & glamour van een Miss België-show.

Ieder jaar keek ik dan ook samen met mijn mama vol fascinatie naar de finales. Dit jaar kriebelde het zo hard dat ik besloot om

me gewoon in te schrijven en de stap te wagen, het was nu of nooit. Anders zou ik er later spijt van krijgen. Ik was het zowat verschuldigd aan het kind in mezelf. Ik kan het dan ook nog steeds niet geloven dat ik die kinderdroom heb kunnen waarmaken! Ieder jaar wordt slechts een meisje uit het hele land gekozen en dit jaar kozen ze mij, dat is echt zo'n bijzonder goed gevoel."

Wat is het nut van een Miss België?

LANGEN: "Een Miss België is het visitekaartje van ons land, zowel in binnen- als buitenland. Zo nemen we deel aan internationale wedstrijden, zoals Miss World en Miss Universe, maar willen we ook een voorbeeld stellen aan de jeugd door ons voor goede doelen in te zetten.

"Feminisme is totaal overbodig de dag van vandaag. Wij vrouwen hebben het toch goed?"

Zo legt iedere miss de klemtoon op wat zij belangrijk vindt, wat voor mij mijn rechtenstudies zijn. Ik wil alle jongeren dan ook inspireren om verder te studeren, maar iedereen op zijn eigen manier en tempo. Ook het steunen van verscheidene goede doelen staat bovenaan mijn agenda. Zo vertrek ik later dit jaar naar Cambodja voor 'Hope for the Children', waarvoor de finalistes van vorig jaar al een flink

pak geld hebben ingezameld en waarmee er ondertussen ginder een schooltje is gebouwd. Noémie Happart, mijn voorgangster, deed er de inhuldiging. Ik zal nu meehelpen met het aanleggen van de speelplaats. Maar ook in ons eigen landje steun ik veel goede doelen zoals Het Rode Kruis, Kom op Tegen Kanker, enz. waarbij ik altijd help met het fundraisen door al eens mee te helpen achter de toog of door allerlei gadgets zoals zonnebrillen te verkopen. Mensen kopen nu eenmaal rapper iets van een bekend gezicht."

Wat doet een Miss België zoal?

LANGEN: "Goh, echt veel (lacht). Shoots, defilés, tv-opnames, actes de présence en interviews staan wekelijks in mijn agenda. Ook sta ik af en toe op enkele beurzen voor onze sponsors. Maar zoals ik al zei maak ik ook veel tijd vrij voor goede doelen. En binnenkort vertrek ik naar Tunesië om er in de jury van Miss Tunesië te zetelen, daar kijk ik enorm naar uit!"

Merk je dat veel jonge meisjes naar je opkijken?

LANGEN: "Ja, toch wel. Ik krijg heel veel reacties op Facebook of Instagram waarop ze me complimenteren! Natuurlijk heb je altijd haters, maar daar trek ik me niets van aan. Ik concentreer me liever op de positieve commentaren. Ook in het Miss België Huis (Huis waar de huidige Miss België het hele jaar door mag verblijven en waar Laurence momenteel woont, red.) in Brussel ontvang ik regelmatig tekeningen en brieven van jonge meisjes die me om allerlei beautytips of kledingadvies vragen, wat ik best wel grappig vind. Ik maak er dan ook een prioriteit van om alle brieven te beantwoor-

den en mijn fans in hun dromen en ambities te steunen."

Je wilt een voorbeeld stellen aan de jeugd, wat wil je hen meegeven?

LANGEN: "Dat vrouwen zelfstandig kunnen leven en dat ze, desondanks wat anderen ook mogen zeggen, nooit hun dromen mogen opgeven, voor niets of niemand. Want uiteindelijk zijn het onze dromen die ons draaiende houden."

Vind je jezelf een feministe?

LANGEN: "Nee, absoluut niet! Ik zal mezelf ook nooit een feministe noemen, dat label vind ik veel te extreem. Het beeld dat ik van feministes heb, stemt dan ook totaal niet overeen met wie ik ben. Als ik aan feministes denk, zie ik kwade, gefrustreerde vrouwen op straat betogen, die vol okselhaar en haar op hun benen, in wijde tuinbroeken, hun bh's in brand steken en schreeuwen dat mannen de bron van alle ellende zijn. Nee, bedankt, daar zie ik mezelf écht niet naast staan. Verder vind ik feminisme in Vlaanderen ook totaal overbodig voor de dag van vandaag, wij vrouwen hebben het toch goed?"

Toch zijn feministen het erover eens dat er nog steeds heel wat feministische werkpunten zijn zoals seksisme, de loonkloof, de combinatie van arbeid en gezin, partnergeweld enz.

LANGEN: (Stil) "Gohja... ik kan begrijpen dat sommige vrouwen dat inderdaad vinden en ik heb er dan ook niets tegen dat zij strijden voor hetgene waarin ze geloven. Maar eerlijk gezegd heb ik mezelf hier in België nog nooit minderwaardig aan mannen gevoeld en heb ik ook nog nooit het gevoel gehad dat mannen vrouwen hier

echt als objecten behandelen of mishandelen. Ik spreek dus vanuit mijn eigen ervaring wanneer ik vertel dat vrouwen in België het goed hebben. Ik ben natuurlijk ook nog jong en mijn mening hieromtrent kan nog altijd veranderen naarmate ik ouder wordt, dat weet ik niet. Maar op dit moment voel ik mezelf gerespecteerd als vrouw en krijg ik zoveel mooie kansen, dat ik de wereld dankbaar ben in plaats van dat ik er kwaad op ben. Ik heb soms ook wat het gevoel dat feministes iedere vrouw in een van hen willen omtoveren en dat ze het niet kunnen aanvaarden dat sommige vrouwen zich nu eenmaal geen slachtoffer voelen in onze maatschappij. Dat stoort me wel. Iedereen heeft het recht op zijn mening en ik vind feminisme in Vlaanderen overbodig de dag van vandaag.”

Hoe reageer je als je over straat wandelt en mannen naar je fluiten?

LANGEN: “Dan lach ik spontaan eens terug en voel ik me geflatteerd. Als ik er een probleem mee zou hebben, had ik ook nooit deelgenomen aan Miss België, waar een hele zaal voor je applaudisseert en naar je fluit. Ik hoorde dat sommige vrouwen zich daardoor beledigd voelen, maar ik niet. Want welke man fluit er nu naar een vrouw die hij lelijk vindt? En welke vrouw hoort nu niet graag dat ze mooi is?”

Maar natuurlijk vind ik het ook wel belangrijk dat vrouwen dezelfde rechten als mannen hebben, want dat is tenslotte de basis van een democratische samenleving en een samenlevingsvorm die het langste stand zal houden. Dankzij mijn rechtenstudies las ik artikels over landen waarin



vrouwen écht als minderwaardige persoon behandeld worden, zoals Afghanistan bijvoorbeeld. Daar worden vrouwen onderdrukt door hun mannen, kinderen uitgehuwelijkt, vrouwen genitaal verminkt enz. Daar is er inderdaad nog nood aan feminisme, maar toch niet hier in België! Ik heb het daar dan ook wel moeilijk mee. Als ik ooit de kans krijg om me voor zo'n vrouwen in te zetten, zal ik dat ook zeker doen, want hun verhalen raken me echt diep.”

Feministen streden decennia lang tegen het beeld van vrouwen als lustobjecten, terwijl jij als

kleren gaat...

LANGEN: “Een Miss België gaat klassevol uit de kleren. Je kan ook vulgair zijn met je kleren aan. Het hangt ervan af hoe je het overbrengt en hoe je jezelf gedraagt. Ik doe er alles aan om te bewijzen dat ik absoluut niet enkel een ‘pretty face’ met een mooi lichaam ben, maar dat ik ook wel degelijk inhoud heb. Ik weet best wel hoe de wereld in elkaar zit en trek heel goed mijn plannetje alleen. Wees gerust, ik heb niemand nodig om mijn handje vast te houden. Maar wat is er dan toch zo verkeerd aan om jezelf mooi te vinden en je van je schoonste kant te willen laten



zien? Dat is toch ook een mooie boodschap naar jonge meisjes toe, dat ze trots op hun lichaam moeten zijn!”

Wat is jouw visie op het schoonheidsideaal?

LANGEN: “Schoonheid is iets heel subjectiefs en ook tijdsgebonden. De schoonheidsidealen van vroeger zijn helemaal niet meer dezelfde als die van nu. En smaken verschillen ook heel erg. Eerlijk gezegd heb ik geen schoonheidsideaal. Ik vind iemand pas echt mooi als die zijn innerlijk ook mooi is! Het is cliché, ik weet het, maar het is gewoon zo. Natuurlijk wordt er te veel nadruk op oppervlakkige schoonheid gelegd, maar spiegel je daar dan ook niet aan. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen schoonheden, je vergelijken met

anderen is dan ook het slechtste wat je kan doen.”

Hoe reageer je op volgende uitspraak? : “Miss België is een veewedstrijd”.

LANGEN: “Een veewedstrijd? (stil) Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar een poppengezichtje en ellenlange benen hebben. Het gaat heus niet enkel en alleen om de looks. Een Miss België moet ons hele land vertegenwoordigen! Ze moet inderdaad een beauty zijn, maar wij zijn heus geen domme meiden ! Als Miss moet je altijd op de hoogte zijn van de actualiteit en best wel over een aardig staaltje algemene kennis beschikken. Het is alleen jammer dat als iemand zich dan eens verspreekt of vergist door zenuwen, dat daardoor alle missen over dezelfde kam geschoren worden en

we zo allemaal als domme beauties bestempeld worden. Maar geloof me, dat is absoluut niet het geval! De meeste meisjes hebben zelfs een universitair diploma.”

Wat vind je het leukste aan Miss-België zijn?

LANGEN: “Het unieke aspect, dat slechts ieder jaar één meisje die kans krijgt, vind ik zo opwindend. Ik heb al zoveel inspirerende mensen ontmoet en zoveel bijgeleerd op heel korte tijd. Ik doe ook nooit hetzelfde, wat het altijd spannend en boeiend houdt. Het is écht een groot avontuur!”

Als er voor jou een carrière in de mediawereld zou weggelegd zijn, zou je die dan verkiezen boven je studies?

LANGEN: “Ik sluit niets uit, maar ik zou toch graag eerst mijn studies willen verder zetten. Ik ben nog jong en alles is mogelijk, maar ik vind het wel belangrijk een sterke basis te hebben, waar ik altijd nog op kan terugvallen!”

Hoe zie je jouw verdere toekomst?

LANGEN: “Ik hoop mijn studies af te werken, een boeiende job te hebben - al dan niet in de media - en wie weet: mijn prins op het witte paard tegenkomen. Een man waar ik naar kan opkijken, die een doel heeft in zijn leven en daar volledig voor gaat, dat vind ik pas sexy!”

“Een Miss België gaat klassevol uit de kleren, je kan ook vulgair zijn met je kleren aan.”